



**LEVENSBESCHOUWING**

**PRATEN OVER  
LEVENSVRAGEN  
EN GELOOF**

**...dhg**

# PRATEN OVER LEVENSVRAGEN EN GELOOF

Bij De Hoenderloo Groep krijg je behandeling en begeleiding bij wonen, leren, werken en vrije tijd. Doel is samen de problemen die je hebt te verminderen. Dan kun je weer terug naar huis, naar een vorm van begeleid wonen in de omgeving waar je vandaan komt of zelfstandig gaan wonen. Bij De Hoenderloo Groep kun je ook terecht met vragen op andere gebieden, over het geloof bijvoorbeeld of de zin van het leven. Het maakt niet uit welke cultuur of religie je hebt. De Hoenderloo Groep staat open voor alle jongeren. Iedereen is welkom.



## LEVENSBESCHOUWING IS VOOR IEDEEREEN

Sommige jongeren zijn helemaal niet bezig met hun geloof of met levensvragen. Anderen denken er juist veel over na. Hoe is dat bij jou? Wil jij weten wie je bent en waar je vandaan komt? Of heb je behoefte om je hart te luchten? Misschien heb je iemand verloren, in je familie of vriendenkring en wil je daarover praten. Het kan ook zijn dat je ouders het belangrijk vinden dat je je verder ontwikkelt in het geloof of zingeving. Ze willen bijvoorbeeld dat je naar de kerk gaat of catechisatie volgt. Andere ouders hechten eraan dat hun kind halal eet, meedoet aan de Ramadan en koranlessen volgt. Of wil je zelf misschien een keer naar de kerk of een moskee? Op de leefgroepen of op school is niet altijd gelegenheid om over dit soort gevoelens, wensen en vragen te praten. Daarom is er bij De Hoenderloo Groep een 'aandachtsfunctionaris Levensbeschouwing' ofwel 'geestelijk verzorger'. Bij haar kun je altijd met al deze vragen terecht. Samen ga je op zoek naar antwoorden en manieren om aan je vragen tegemoet te komen. Iedereen is welkom, of je nu gelooft of niet. En welk geloof je hebt, maakt ook niet uit.

## VERTROUWELIJKE GESPREKKEN

Is er een verschil of je met de aandachtsfunctionaris Levensbeschouwing praat of met een therapeut? Jazeker. Bij de eerste hoef je niet te veranderen. Je praat over dingen waar je mee zit, waar je veel over nadenkt. Misschien heb je wel advies nodig. Dat kan gaan over geloof, maar ook over belangrijke 'puberzaken', die je normaal misschien met je ouders of vrienden zou bespreken. Belangrijk is dat de gesprekken vertrouwelijk zijn. Er wordt geen verslag gemaakt of dossier opgebouwd. Alleen bij hoge uitzondering wordt je behandelcoördinator of begeleider op de groep ingelicht. Maar dat gebeurt nooit zonder overleg met jou.

## EERST KENNISMAKEN, DAN VERDER KIJKEN

Als je behoefte hebt om over levensvragen of geloof te praten, laat dat dan weten aan je pedagogisch medewerker op de groep, je gezinsgroepouder of behandelcoördinator. In overleg met hen, kun je bij de aandachtsfunctionaris Levensbeschouwing terecht. De eerste afspraak is altijd een kennismakingsgesprek. Daarna kun je kijken of je ermee door wilt gaan.

Overigens kunnen ouders die vragen hebben of wensen voor hun kind, ook een afspraak maken bij de aandachtsfunctionaris.



### STILTEMONUMENT

Na het overlijden van twee jongeren die bij De Hoenderloo Groep woonden, is in 2007 op het terrein een stiltemonument opgericht. Enkele jongeren leverden hieraan een grote bijdrage. Zij vonden het belangrijk om met het gedenkteken de overleden jongeren te herdenken. Daarnaast wilden ze voor een plek zorgen waar jongeren kunnen denken aan mensen die uit hun eigen omgeving overleden zijn; familie of andere belangrijke mensen. Sommige jongeren vinden het een fijne plek om even na te denken en alleen te zijn. Anderen gebruiken het als een plek om met elkaar te praten.



## CONTACT

Aandachtsfunctionaris Levensbeschouwing

De Hoenderloo Groep

Anneke Lammers

**T** 06 - 15 30 63 93 (maandag, dinsdag en donderdag)

**E** [alammers@pluryn.nl](mailto:alammers@pluryn.nl)



**DE HOENDERLOO GROEP**  
KANSEN VOOR JONGEREN

POSTBUS 73

7350 AB HOENDERLOO

**T** 055 - 378 88 00

**E** [INFO@PLURYN.NL](mailto:INFO@PLURYN.NL)

**I** [WWW.DEHOENDERLOGROEP.NL](http://WWW.DEHOENDERLOGROEP.NL)

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

